



Πειραιάς, 16-9-2011

## ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η κατάρτιση των δημοσιονομικών στατιστικών αποτελεί υποχρέωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) βάσει των συγκεκριμένων Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μέθοδοι της συλλογής, της κατάρτισης και της διάχυσης των στατιστικών αυτών γίνονται σε πλήρη εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτοί ενσωματώνονται στους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και στον Κώδικα Ορθής Πρακτικής των Ευρωπαϊκών Στατιστικών και σύμφωνα με τις πρακτικές του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος. Ειδικότερα, οι στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από την ΕΛΣΤΑΤ είναι απόλυτα ανεξάρτητες από τις Δημόσιες πολιτικές.

Για την κατάρτιση των δημοσιονομικών στατιστικών της Ελλάδος, η ΕΛΣΤΑΤ συγκεντρώνει στοιχεία από τους φορείς που απαρτίζουν τη Γενική Κυβέρνηση. Για αυτό τον σκοπό - και μόνον για αυτόν - η ΕΛΣΤΑΤ καταρτίζει και χρησιμοποιεί το Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Ο προσδιορισμός των φορέων για την ένταξή τους στο Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης γίνεται με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Σύστημα των Εθνικών Λογαριασμών (ESA 95). Τα κριτήρια αυτά βασίζονται σε οικονομικές έννοιες.

Το μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ενημερώθηκε τον Απρίλιο του 2011, δεν έχει καταρτιστεί άπαξ δια παντός, αλλά επανεξετάζεται και αναθεωρείται περιοδικά, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι περιλαμβάνονται όλοι οι φορείς που θα έπρεπε να είναι στο Μητρώο σύμφωνα με τα κριτήρια του ESA95 και να διαγράφονται εκείνοι που δεν τα πληρούν.

Στα μέσα του 2010 η ΕΛΣΤΑΤ, σε στενή συνεργασία με τη Eurostat, ξεκίνησε την επανεξέταση του Μητρώου των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που μέχρι τότε χρησιμοποιείτο για την κατάρτιση των δημοσιονομικών στατιστικών, με προτεραιότητα την αντιμετώπιση των προβλημάτων ποιότητας των στοιχείων του δημόσιου χρέους και του ελλείμματος της Ελλάδας λόγω της, μεταξύ άλλων, εσφαλμένης ταξινόμησης εκτός γενικής κυβέρνησης περίπου 20 μεγάλων φορέων (όπως ΟΣΕ, ΕΛΓΑ, ΕΟΤ, κλπ), που είχαν την δυνατότητα να αναλαμβάνουν χρέη. Η επανεξέταση αυτή ήταν επείγουσα προτεραιότητα καθώς η Ελλάδα και οι Ευρωπαίοι και διεθνείς εταίροι της χρειάζονταν να έχουν μια σαφή εικόνα των στατιστικών του δημόσιου χρέους και του ελλείμματος που θα αποτελούσαν τη βάση για το σχεδιασμό και την εκτέλεση των οικονομικών πολιτικών.

Μετά την ολοκλήρωση της αναταξινόμησης των μεγάλων φορέων - όταν απαιτείτο από τα κριτήρια του ESA - στη Γενική Κυβέρνηση, η ΕΛΣΤΑΤ ξεκίνησε με τη βοήθεια της Eurostat το έργο της ολοκλήρωσης του ελέγχου και της αναθεώρησης του Μητρώου των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα. Το έργο αυτό περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των μικρών φορέων (η συντριπτική πλειονότητα των οποίων δεν επιβαρύνει με χρέος) που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο, καθώς επίσης και των φορέων που υπήρχαν στο Μητρώο από το παρελθόν και δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια του ESA95 για να παραμένουν σε αυτό. Ο λόγος για το τελευταίο μπορεί να είναι ότι η ταξινόμηση τους στο Μητρώο πριν το 2010 ήταν εσφαλμένη ή ότι μπορεί να άλλαξαν οι οικονομικές τους προϋποθέσεις από τον χρόνο ένταξής τους στο Μητρώο.

Η ένταξη πρόσθετων φορέων στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και η πιθανή διαγραφή κάποιων που ήδη συμπεριλαμβάνονται, αναμένεται να προκαλέσει μη σημαντικές αναθεωρήσεις - στα αποδεκτά ευρωπαϊκά όρια - του ελλείμματος και του χρέους, εξαιτίας του πολύ μικρού μεγέθους των φορέων αυτών και της μη ύπαρξης ή του πολύ μικρού μεγέθους του χρέους τους.

Η ΕΛΣΤΑΤ αναμένει να ολοκληρώσει, σε στενή συνεργασία με την Eurostat και κατά προτεραιότητα, την ενδελεχή επανεξέταση και αναθεώρηση του Μητρώου των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης τον Οκτώβριο του 2011 και να το δημοσιοποιήσει μέσω της ιστοσελίδας της. Αυτό θα αντικαταστήσει το μητρώο που είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ τον Απρίλιο του 2011. Στη συνέχεια, το μητρώο θα πρέπει να επικαιροποιείται τουλάχιστον μία φορά κάθε τρίμηνο, σύμφωνα με τη βέλτιστη πρακτική που ακολουθείται σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2011, η Ελληνική Κυβέρνηση δημοσίευσε έναν κατάλογο με 151 φορείς για την εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής της. Από τους 151 φορείς οι 111 βρίσκονται επίσης στο Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ που δημοσιοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2011. Το Μητρώο της ΕΛΣΤΑΤ περιλαμβάνει 897 φορείς και ως εκ τούτου ο κατάλογος που δημοσιεύτηκε και το Μητρώο της ΕΛΣΤΑΤ διαφέρουν.